

# 20.000 mijlen onder zee



MULDER

DE AVONTUREN VAN PINKIE PIENTER





*In deze serie zijn reeds verschenen:*

DE GROTE WEDSTRIJD  
HET GEHEIM VAN DE GOUDEN TEMPEL  
HET SMOKKEL-EILAND  
DE GEHEIMZINNIGE VERDWIJNING IN ATOOMSTAD  
DE TESTPILOOT  
MANNEN VAN MARS LANDEN OP AARDE  
DE ERFENIS VAN OOM ARCHIBALD  
20.000 MIJLEN ONDER ZEE  
HET GROTE FILMAVONTUUR  
DE REIS NAAR ATLANTIS  
DE STRIJD OM RAKET PX 15  
DE VERDWENEN SCHAT





DE AVONTUREN VAN PINKIE PIENTER

# *20.000 mijlen onder zee*

DOOR  
J. H. KOELEMEN



MULDER & ZOON N.V., AMSTERDAM





Wat zal ik vandaag eens doen? De haven? Ja, vooruit, naar de haven!



Daar is altijd wel iets te beleven...



Er zijn heel wat schepen binnen....



Hola vriendje! Wil je wel eens gauw doorlopen! Geen pot-tenkijkers hier!



Wat is hier dan aan de hand?

Gaat je niets aan... doorlopen zeg ik!



Kalm aan! Ik ga al... Hum, waarom doet men hier zo geheimzinnig?

Enfin, men zal er wel goede redenen voor hebben....



Wat is dat? Hebben die zee-lui onenigheid?



Mij krijgen ze er niet voor....

Ik heb mijn leven te lief!

Voor geen 10.000 gulden waag ik mij op dat schip!!



Kom jongens, we gaan een ander schip zoeken....

Jullie doen alsof je bang bent voor iets... waar zijn jullie bang voor?



Ban!! Dat spookschip! Weet je dan niet dat men ons driedubbele gage biedt als we dienst nemen op de „Admiraal Hzerbaarth“?





De „Admiraal IJzerbaarth“? Met uw permissie, daar heb ik nooit van gehoord.... En waarom is het een spookschip?

Een varende doodkist is het meneer! Mij krügen ze er niet op! Ik ga monstereen op een andere schuit! Goeddag!



Hallo-Hela - loopt u nog niet weg Vertelt u eens - waar is dat schip

Honderd meter verderop!! Maar blijf uit de buurt jochie Die schuit gaat z'n ondergang tegemoet en iedereen aan boord gaat mee naar de kelder



Wat praat die matroos vreemd. Wat kan dat nu voor een spookschip zijn? Ik moet er't myne van weten!



Honderd meter verder, zei de matroos.... Wacht eens even.... dat is de zelfde plaats waar die wacht post mij wegjoeg... vooruit! Pinkie erheen:



Haastige spoed is zelden goed. Jongetje... heb je je bezeerd? Kom hier dan zal ik je helpen



Aardige oude baas.... Maar nu naar dat geheimzinnige schip...



Kwaaije aap ben je er nual weer... Vooruit scheer je weg!



Ha-ha-ha! Jij matroos? Wil jij matroos worden?! En dat nog wel op de „Admiraal IJzerbaarth“? Ha-ha... laat me niet lachen! - Hoe oud ben je al baby



Zo... en kan je dat bewijzen? Laat je papieren eens zien!!



Nu waar blijf je..., praatjesmaker?



Wacht eens.... die beleefde oude man.... Heeft die misschien?...















Ja... het staat er op....  
"Admiraal IJzerbaarth"  
Nu is het de kunst on-  
gezien aan boord te komen



Ja... ik ben er...  
Maar nu opgepast...



Er nadert iemand....



Een kriebel in  
mijn neus....



hatsjie !!!... Oef! Dat scheelde  
een haartje....



Ik moet mij ergens verbergen  
totdat de boot zee kiest!



Wat verschuilt  
zich achter deze deur?



Hum ik hoor  
stemmen...



Mijne Heren, de vraag welke  
wij dus moeten oplossen luidt:  
Welk afschuwelijk geheim ver-  
schuilt zich achter het **DING**  
dat reeds tientallen schepen  
tot zinken heeft gebracht !!?



Wij weten allen dat wij verschrikkelijke gevaren  
tegenmoet gaan. Of ieder van ons het er levend  
vanaf zal brengen blijft een groot vraagteken!  
En hiermede sluit ik de bijeenkomst!



Weest allen morgen vroeg om 6  
uur present, dan zal onze ge-  
vaarvolle tocht een aanvang  
nemen !!



Hum - tot 6  
uur zal ik mij  
schuil moeten  
houden.....





Om te beginnen zal ik voor-  
zichtig het schip gaan ver-  
kennen...



Het ziet er allemaal zeer ge-  
heimzinnig en gevaarlijk uit...



De machinekamer. Deze boot kan met  
die grote machine reuze hard varen!



En kijk! Enorme torpedo-lanceer-  
buisen om het zeemonster te  
vernietigen. De kracht van deze  
torpedo's moet groot genoeg zijn  
om een heel eiland in de lucht te  
laten springen....



Zo te zien, zal het mon-  
ster heel weinig in  
kunnen brengen tegen  
dit gevaarlijke schip



Aha, een deur...



Er is niemand te zien... Sakker-  
loot wat een heerlijk bed. Hier  
zal ik maar eens een lekker  
tukje gaan doen....



Trala-Trala! Trala-la-la-la...  
hik!... Trala.. la-la-hik!



Drie kleine... hik!... hik!  
kleutertjes... die... die...  
zaten op een... hik... hik!  
hek!... Ik heb slaap! Ik ga  
in dat bed hik... slapen...



Vooruit kleutertje... ga eens  
uit dat bed vandaan... hik...  
wég! zeg ik je... hik!.....





Hela, wie trekt de dekens van m'n bed?!



Oh!!! Dit is de man die m'n portefeuille heeft gegapt! Hoe komt hij hier aan boord van dit schip!



Ik moet hem het zwijgen op leggen voor hij hier mijn aanwezigheid verradt.....



Hopla



Prachtig, de oude man is nu volkomen machteloos..... Maar wat nu te doen?



Hij moet van boord af, voordat het schip vertrekt. Hem optillen gaat niet....



Enfin, we zullen eerst nog maar een poosje slapen...



Trossen los!

TOET!  
TOET!

Een scheepsfluit!!



Tien over zes!.. De boot is al vertrokken!!





Zes uur... het schip vertrekt!  
Ik heb mij verslapen! Die  
oude zwerver is ook nog  
hier... !!



Er komt iemand aan !!!



Wat doe jū in mijn hut, jongetje?

eh, goeiedag bootsman ...  
Is dit Uw hut? Pardon  
dan heb ik mij vergist....  
Tot ziens!



Hola, wacht eens even, hoe is je naam?  
Wat kom je hierdoen? Hoor je hierop  
dit schip thuis?

Natuurlijk  
bootsman...! Ik  
ben koksmaat  
op dit  
schip



Hum, vertel eens op... Wie  
is die vent in dit laken.....?



Dat is .... Bertus Borrel!!  
De magazijn meester!  
Hij is weer dronken. Wie  
heeft hem in dat laken  
gebonden?



Ik ga dit de kapitein  
melden! Hoogst ernstig



Nu moet ik maken dat  
ik uit de voeten blijf!  
Eerst de keuken maar  
eens opgezocht.....



Het gaat schitterend  
Het schip is al een aar-  
dig eind van de wal  
verwijdend....



Goedenmiddag! Ik ben Uw nieuwe koksmaat!

Zo-zo - ik wist niet dat ik een nieuwe koksmaat  
zou krijgen!

Waarmee kan  
ik beginnen?





Wel-wel manneke - ge loopt hard van stapel. Hoe heet je?

Pinkie Pienter meneer!



Oke! Maak deze uien dan maar eens netjes schoon.....



Hu! Wat een naar werkje... Enfin, als men voorlopig maar niet ontdekt wat ik hier doe...



Waarheen is 't doel van onze reis - kok?

Dat weet niemand aan boord, behalve de kapitein!... We weten alleen dat we moeten proberen dat vreselijk monster te doden....



Ja, wat is er Tom?

Die kleine jongen moet zich bij de kapitein melden....



Ik...? - Waarom?....

Geen praatjes, kom maar mee!



Nee... ik ga niet....!!

O, nee! Kom dan maar eens hier!!



Mis poes!

Hier aanpakken met excuses!



Hela, ga je nu al weer weg?

Ik heb haast!!



Waarheen ....??





Hi-hi! Zó doet Bertus Borrel, met jongetjes die lastig zijn...!!



Ik.. ik smijt deze lastige klant overboord kapitein!



Een verstekeling kapitein....



Hij is nog steeds niet by kennis...



Wa... waar... ben ik dan....?



Tjonge - dan ben ik al gauw gesnapt. Mag ik aan boord blijven?



over nadenken En nu ingerukt mars... Of, nee wacht een even Hoe is je naam?



Jij bent toch niet die jongen die zoveel avonturen beleefd heeft???





Heerlijk kapitein! Ik zal mij uw vertrouwen waardig tonen!



Asjemenou! Commando-assistent!

Je weet welk doel deze tocht heeft Pinkie?



Ik heb er van vernomen kapitein.

Wij lopen groot gevaar ook door het monster vernietigd te worden. Onze enigste kans is dan ook het dier te verrassen voor hij ons gezien heeft...



DE DAGEN GAAN VOORBIJ



Niets....niets....niets...  
tezien....



TOET  
TOET  
TOET



Hum, dit is het signaal  
wanneer er een buiten-  
gewone samenkomst  
is in de hut van de  
kapitein....



Mijne Heren, op dit moment zijn wij  
het gevaarlijk gebied binnengevaren  
waarin reeds vele schepen hun  
vreselijke ondergang hebben gevon-  
den. Ik verzoek ieder dan  
ook uiterste.....  
wat is dat !??



K...ka...kapitein! De uitkijk  
heeft een...een... vreemde  
stip op zee ontdekt!!!



Heren! OP UW POST!  
Nu gaat het beginnen..

Snel... snel....



HELA!











Ik - ik ... heb zo'n honger.. Oh!!

Lieve help, - Floris is  
flauw gevallen.. Vlug  
terug naar het  
schip



Wie weet hoe lang hij al  
zonder eten heeft rond-  
gedreven!?



Dit vloeibaar voedsel  
zal hem spoedig weer  
tot bewustzijn brengen



### ENIGE TIJD LATER

Ik was op weg van Japan naar Ame-  
rika toen onze grote oceaanstomer  
midden op zee plotseling door een  
ontzettende klap werd getroffen....

U heeft geen vermoeden van de oorzaak?



Nee! Voor ik 't wist lag ik in  
zee, en kon nog net van wat  
wrakhout een vlotje maken  
Iedereen is verdronken!



Ontzettend! Hoe  
lang is het geleden?

Ongeveer 2 weken. Al die tijd leefde  
ik van wat rauwe vis en een slokje  
zeewater. Maar nu zal ik wel eens  
een lekker kippeboutje lusten!



Het staat al klaar-Floris

Is dat alles? - Breng nog  
meer gebraden kip!



Tjonge - hij eet  
nog steeds door.  
Straks knapt hij.



Hum-heerlijk - Ik zou  
nu wel een varkens-  
karbonade willen  
hebben!



Alstublieft! Een half  
varken!!!

Ha, ik heb ertrek in!



Verrukkelijk zo'n  
mals  
varkentje



Ziezo, dat smaakte  
goed. En wat krijg  
ik nu te eten?



He!! - Iedereen  
valt flauw!!







## DE DAGEN GAAN VOORBIJ

Niets te zien matroos?

Zelfs geen makreel stuurman! Ik zou wel eens willen weten waar die zeeolifant zich bevindt



Tja - dat vragen we ons allemaal af... Hallo Pinkie! Wat denk jij er van?

Ik denk dat we spoedig met onze tegenstander te doen zullen krijgen!



Het dier zal zich deze gelegenheid om ons schip tot zinken te brengen niet zo gauw laten ontgaan!...

Als ie dan maar gauw komt.... dat wachten sloop de zenuwen der bemanning



Waar is Floris toch? Ik heb hem de hele dag niet gezien....



... Floris... !!



Hier ook niet....



Hela Bertus Borrel wat doe jij hier? Zou je mijn portefeuille niet eens terug geven?

Hik-hik... hik... zijn we... zijn we al gezonken...



Gezonken? Nee, het schip niet, maar jij wel, Bertus! Schaam je je niet?

Hi-hi... ik vind het zo erg..!



Hum - je hebt dus berouw?...

Ik vind het zo erg... zo erg dat er geen geld... hik!... in je portefeuille zat!... Hik... hik!...



Oef! Een ouwe, kwaai rakker die Bertus Borrel!



Floris!!



Hier ben ik Pinkie



Sakkerloot - wat voer jij hier uit?!





De enige manier om het er levend af te brengen is een vlot! Zodra het gereed is vertrek ik.... Je moet maar rekenen, naar zo'n vlotje kijkt het monster niet om....



Hum, daar zit wel iets in... maar zo'n vlotje is heel niet veilig als er een storm op steekt....



Dit wordt de mast....



En dit het roer....



Binnen een paar uur ben ik een flink eind weg.... Ga je mee Pinkie?



En verder... Hoor de alarm-TOET TOET bel weer!!



Op een radarscherm is een voorwerp waargenomen....



Mijne Heren, ieder begeeft zich naar zijn post.... en wacht daar mijn bevelen af.... Binnen 3 minuten zullen wij weten of wij met vriend of vijand te doen hebben....



Zal het nu gebeuren? Zal het monster zich nu vertonen?



De uitkijk meldt dat het Engelse schip SS. Albatros ons op 2 mijl passeert.... Alarm ingetrokken!





Ja... daar passeert het schip..



Maar wat is dat !? !? - Rechts van het schip verschijnt een zwart voorwerp boven water!!...



Iedereen op z'n post!!!



Het voorwerp nadert de Albatros met grote snelheid....



Ontzettend !!! Het schip is in de lucht gevlogen!



Zijn wij nu aan de beurt....? Welke verschrikkelijke kracht is hier aan't werk?! Waarom schiet men niet?!!



Alle apparaten weigeren! Help! Niets werkt meer! Help!! - Help!!









Monster? Het voorwerp is van metaal!  
Het is een gigantische duikboot...!!



Iedereen in de sloepen!



Waar is Floris!

Het iste laat-Hij  
ramt ons!

Alzo kan mij  
niets gebeuren



Oef, ik heb het  
leven er afge-  
bracht.... Nu  
moet ik gered  
worden...!  
Maar door wie?



Gelukkig daar  
drijft een balk!





Die ongeluksduikboot is verdwenen  
Niemand te zien - hum - de toe-  
stand ziet er niet bepaald roos-  
kleurig uit.....



Een lekker gebakken visje  
zou wel smaken....



Zou Floris het er ongedeerd heb-  
ben afgebracht?



Daar drijft een groot luik ....  
dat moet ik zien te krijgen -  
daar zit ik veiliger op!



Oh !!... iets heeft  
m'n been te  
pakken!



Ik word onder  
water getrokken



Help! Laat los naardier  
Ik stik !!



Hieraan pakken!



Hij laat niet los....  
Wacht .... zou hij tegen  
kietelen kunnen?





Oef, dat was op 't nippertje



ENIGE DAGEN GAAN VOORBIJ!

Nergens iets te zien. En ik heb zo'n honger... Er moet spoedig redding komen, want anders....



Hum, de lucht beltrekt, zal er een storm opsteken?



Een windhoos!



Hoei-hoei!!



HELP



Ach! Die kleine jongen is reddeloos verloren...



HELP!!









Zo! Dus van dat schip dat ons wilde vernietigen! Ha-ha-ha. Jullie dachten dat je 's werelds grootste en modernste atoomduikboot met jullie notendopje kon bestrijden?

Duikboot? We dachten dat het een groot zeemonster was...

Maar waarom laat u al die onschuldige schepen zinken?

Zwijg aap! Waarom we dat doen zul je wel merken.... Je gaat nu mee naar de Commandant - Hij wil je spreken...



Gossie, wat een enorme ruimte in dit schip!...



Treed binnen ventje - Prettig je weer eens te ontmoeten ...



Je staat verbaasd hè? Dat had je niet gedacht van Bul-letje! Ik ben Heer en Meester over 's werelds grootste atoomduikboot - En ik zal de wereld eens wat laten zien!....

Wat bent u van plan



Ik verover de wereld Ik word baas over alle mensen!

Hoe wilt u dat doen!



Ha-ha-ha - Laat dat maar aan Bul over! Omte beginnen gaan alle schepen naar de kelder...



Wat? En dat zeg jij... Zoet wat ergaarn!! Overboord met hem! Ik wil hem niet meer zien die Kwajongen!



Nee... wacht! Een ander idee! Ha-ha Ik ben een groot man Kom mee!





Je blijft hier bij mij aan boord om te zien hoe een groot man zijn plannen uitvoert! Ontsnappen kan je niet. Als alles afgelopen is ga jij erookaan



Nu zal je zien wat een Bul Bumper kan!

Poe! - Rekent u er maar op dat ik ontsnap.!



Grr... De eerste de beste keer dat ik je betrap gooi ik je voor de haaien...!!



Rinkel Rat zal voor je veiligheid zorg dragen hi-hi-hi! Tevens verlang ik dat je mij met „GROTE KONING“ aanspreekt. Begrepen?!

Grote koning! Ha-ha-ha-ha!!



Wat!? Jij lecht mij uit? Rat, pak onmiddellijk de...

O, Grote Koning, de uitkijk meldt een schip op 2 graden zuiderbreedte...



Aha - een prooi!! Ieder op z'n post!! Snel!!



Eerst de atoomstraler aan... Zo, geen van hun instrumenten werkt nu nog....



Aha! 't Is een mooi groot schip...



Over veertig seconden met volle kracht vooruit. Klaar?!!



TEN AANVAL!!









INTUSSEN



Hoe zou Pinkie 't maken...  
Is hij nog in leven? Arme  
jongen. Hij zal jammerlijk  
verdronken zijn



Had hij ook maar 'n vlot gehad....  
Hupla - die rakker zal strak heer-  
lijk smaken...



Weer beet



Hupla!...



Weer beet... mooi viswa-  
tertje hier.....



Wat is dat?!  
Dat is een  
zware jongen...



Oef...!! Een monster. Toch  
niet HET monster dat sche-  
pen laat zinken ....?!



Hola - kalm een beetje!



Ooh!! -Help!!



Los - laat los naar beast!!



Het vlot! Hoe... kom ik bij het vlot  
terug?!!









Oef-oef!! Wat een verschrikkelijk dier! Een reusachtige muis bedreigde mijn leven. Waar komt dit ondier vandaan?



Mooi gedaan beestje .... Als hij voldoende bang is geworden verdwijnt hij wel weer...



Hij mag nog blij zijn dat de baas er niet is, want die zou hem direct gevangen hebben gezet. Of nog erger!



Waar hij vandaan komt begrijp ik trouwens toch niet. Zeker een drenkeling die aan land is gespoeld ....

Verbeeld je er leven hier nog meer van die grote beesten! ... Wat moet ik doen?



Het vlot is er ook niet meer! Oef Florisje zit in een lelijk par ket!



Oohoei - Een reusachtige spin!









Fantastisch! Een duikboot die vliegt!



Ha-ha-ha - Moet jedia garnaal zien kijken  
Dat had je niet gedacht hè van die domme  
Bul Bumper... Let op we gaan al weer  
dalen.....



Kijk hier, als ik deze knop indruk, treedt  
een dodende, magnetische straal in  
werking.....

O, daarom werkten alle  
instrumenten aan boord  
van de "Admiraal  
Uzerbaarth" niet  
meer!



De onderzeese rotsen verpul-  
veren.... alle vissen zijn dood

Kom mee, dan zul je  
zien welke geleerden  
ik uitgezocht heb  
voor mij te  
werken.....



Geleer-  
den?  
Uit ge-  
zocht?  
Wat be-  
doelt  
Bul?

We gaan met de lift.

De lift? Een  
lift in een  
duikboot







Hier werken de professoren aan de grote atoommachine die mij in één klap meester over de aarde zal maken. Hi-hi-hi.



Op een eiland midden in de oceaan bouw ik 's werelds grootste atoomcentrale. Van daaruit zal ik alle volkeren onder mijn macht brengen. Ha-ha!



Dat kan geen gevaar! Als ik je alles heb laten zien waartoe ik in staat ben, als je goed doordringen bent welk een groot genie. Bul Bumper is, dan zal ik je van de aardbodem wegvagen. Er blijft geen stofje meer van je over!



Zo en nu ga ik gezellig jagen: als je zin hebt ga dan maar mee!



Kom maar mee - Een Bumper staat voor niets!



Deze pakken zullen ons tegen het haaienbroed beschermen. Trek maar aan.



U gaat op de bodem der zee jagen!



Zet de sluistank open!



Stap in



Laat de tank vollopen!





Open de buitenste tank-  
deur....!



Versta je mij Pienter? Ik  
spreek door de microfoon...

Ja ik hoor U....



Schakel nu je atoom-  
motortje in!

Atoommotor? Waar  
zit dat ding?

Tweede knop  
van links in  
je duikerpak



Sakkerloot, er begint een  
schroef op m'n rug te  
draaien. Ik ga vanzelf  
vooruit. Leuk!



En ik heb licht oók .... Hallo  
Heer Bumper.... waar gaat U  
heen?



Volg mij maar, .... maar probeer  
niet weg te lopen! Dan zal ik  
je slecht vergaan.....!!



Hoe diep zijn we hier? .....

800 meter. Er zwemmen  
hier grote haaien en inktvissen  
Als je aangevallen word neem  
dan je atoompistool dat  
aan je gordel  
hangt!



Wel, -  
Grote  
Koning,  
ge zit wel  
erg bezorgd  
over mij

Hi-hi-hi.... ik krijg je  
later wel jochie....  
Nu een visje jagen



Prachtig is het hier...  
En hoe heerlijk rustig









Als ik zonder inktvis terug  
kom wordt hij kwaad!  
Wacht - een idee!!



Hij is verdoofd.... en nu een knoop in zijn  
armen.... Ziezo dat is gebeurd.....



Wel... verdraaid... die  
garnaal heeft 't toch  
weer voor elkaar ge-  
kregen!



Hallo - Heer Koning - zie hier het lekker inkt-  
visje voor Uw ontbyt !

Hi - hi - mooi gedaan  
jochie - Hij zal mij  
heerlijk smaken !



Waar wilt U nu heen?

Naar mijn  
Parel kweke-  
rien - Deze  
kant op....



Hier kweek ik mijn eigen  
parels. Ha-ha Bulletje is  
reeds vele malen miljonair





Kijk, wat een prachtige parel die oester bevat.... ik heb er hier duizenden!



Er rust hier op de bodem der zee een fortuin!

We gaan terug aan boord-Deze kant op....



Op 3 mijl Noorderbreedte is een schip waargenomen O grote Koning

Ha-ha! Direct eropaf... ieder op z'n post!



Ja, prachtig -Een vette kluit-Hi-hi...



U bent een schurk.... Heer Bumper! Als de politie U eens te pakken zal krijgen gaat U levenslang de gevangenis in..

Zwijg, garnaal! Straks reken ik met je af.... Opgepast.... volle kracht vooruit....!



Grr... wat is dat... mijn duikboot is beschadigd! ER KOMT WATER BINNEN! Help!!



Ze hebben U beetgenomen Heer Bumper

Uw slachtoffer was geen echt schip. Het was een schip uitsluitend geladen met dynamiet...



Dat is niet waar!

Uw methode kennende heeft men dit schip op U af gestuurd



Ik... Ik... zal ze... Stop het lek! Stop het lek!



Sluit de waterdichte schotten  
Maar dan snel !!

De gehele voorboeg is  
vernield. Het  
water stroomt  
met grote  
kracht binnen



Ja-het schot sluit zich  
maar slechts heel  
langzaam !

Help-Ik  
verdrink



Als de schotten zich niet spoedig  
sluiten verdrinken we  
hier als ratten in de val.....



...O...moeder... ik wil eruit  
Ik zal nooit geen kwaad  
meer doen !...



Uw berouw  
komt wel  
wat laat..

Het water stijgt ons naar  
de lippen.....



Zullen wij hier  
ellendig  
omkomen...?



Oef... gelukkig... het water stijgt  
niet meer ! Heer Bumper zet  
nu uw pompen  
in werking....



Grr... bah... als ik die lui van dat  
muntieschip in handen krijg  
zal ik ze...



O, grote koning zijt gij de  
belofte van zo even  
alweer vergeten?

Hou je mond garnaal....  
Straks reken ik met jou af..



De pompen zijn in werking  
grote Koning !!



Oke! Dan gaan we nu  
naar de basis om de  
schade te herstellen



Basis? O, ja dat is het eiland waar Bul 2'n atoominstallatie bouwt om de wereld te overen....



## DE VOLGENDE DAG

Poeh.... iets eetbaars vind je hier niet op dat eiland. Slechts reusachtige muizen en spinnen zijn erin overvloed.... Maar wat zie ik daar?.... ha-ha- In dat beekje zwemt een lekker visje...



Met deze puntige tak kan ik hem mooi vangen....



O, zo dat dacht ik ook.... Kom maar hier beestje... we gaan jou eens lekker bakken...



Een brandglas op deze droge takjes... Hup!! Het brandt al....



Hum... Heerlijk ruikt zo'n visje... Zo, hij is klaar....



Daar ga je dan beest!









Gaat beiden zitten en verroer u niet.  
Ik wil met u praten!



Mijn naam is Dr. Pieter Pincet.  
Ik ben een van de geleerden  
die door Bumper worden ge-  
vangen gehouden. Ik wil  
weer vrij man worden.  
Wilt u mij daarbij helpen?



Wel... eh... Dr. Pincet...  
wij doen niets liever.

Oke! Volg mij dan. Ik weet de weg op  
't eiland op m'n duimpje.... Wij zal-  
len de leeuw in z'n hol verrassen!



Deze kant uit!



Post op! Rechts achterdit  
bosje zit een muis, zo  
groot als u nog nooit ge-  
zien hebt!



Ik heb er al kennis mee  
gemaakt dokter! Wat is  
de oorzaak dat ze zo  
ontzettend groot zijn?



Bul Bumper heeft een aantal  
dieren met radio-actieve stralen  
behandeld. De gevolgen waren  
fantastisch. Kleine diertjes  
groeiden uit tot monsters. Hij  
heeft ze losgelaten om eventuele  
inringers af te schrikken!



PIEP! Voorzichtig  
erlangs...

HOLA!



PIEP!  
PIEP!



Waar gooide u mee?

Hum, snoepen  
doen zenog wel.  
Ik gooide een  
stuk kaas.





Nu opgepast. We noderen nu de  
buitenste installaties van de  
stoomfabrieken!



Via deze onderaard-  
se gangen komen  
we in 't hoofdkwartier



Pinkie hou jij m'n geweer  
even vast....



Hallo Bil. Weet je dat de  
klok stil staat?







Het gaat allemaal wel erg voorspoedig, als Bul Bumper maar niets in de gaten krijgt





Dat water moet ergens vandaan komen.... Als die gang breed genoeg is, kunnen we er door ontsnappen...

Prachtig! We proberen het direct...



Ze ontsnappen door de watertunnel! Ik zal ze krijgen



Volhouden jongens!



Hum, dit hier zit er nog niet hoopvol uit!



Verder maar weer!



Het water stijgt als maar hoger!



Ik zie daglicht!!



We zijn aan 't strand! Hoera!! Gered!

Maar nu opgepast heren! Bul zal niets nalaten om ons weer te pakken te krijgen



Helaas... zijn onze geweren weg. Volgens deze weg zullen we bij de hoofdinstallaties terecht komen!

Ik... ik... voel me niet lekker... kunnen we niet beter naar huis gaan



We zullen eerst beraadslagen wat ons te doen staat. Het is wel zeker dat Bul ons gehele doek en laten gade slaat via zijn televisie scherm



Ja... we zullen met uiterste voorzichtigheid te werk moeten gaan... Zodra we ons vertonen kan Bul ons zien...



Hum, wat moeten we daar aan doen? Hoe maken we ons onzichtbaar?

Dat is onmogelijk!!

Als we naar huis gaan, hebben we geen moeilijkheden





Ziet u die boten? Daar kwamen we mee aan land. Ik denk dat we er plezier van kunnen hebben.....

Ja, 'n goed idee!



We zullen om het eiland varen en ergens anders aan land gaan.

Als Bumper het maar niet ziet....



Het gaat prachtig! Niemand heeft ons in de gaten.....



W...wa...wat is dat voor 'n ding?

Een ding??  
Waar...??



Sakkerloot... dat is een reusachtige inktvis!!

Een van Buls radio-actieve inktvissen



Dat ziet er somber uit, het dier zal ons met één slag verpletteren!



Pinkie, pas bootschaak begin je

op. Met die niets

Een inktvis heeft een mond!

Hij zal je grūpen!!







Pinkie duwt de haak in z'n bek!

Als dat maar goed ofloopt!!



De inkt-vis is geschrokken! Hy denkt dat er een kies getrokken wordt!



Ja, hoera! Hy vlucht.

Hy neemt de benen Hoera!!!



Oef!! Dat was op'tnippertje

Prachtig gedaan jongeman! Bravo!!



Helaas, de moeilijkheden zijn nog niet van de lucht... ziedaar maar eens... een van Bults Atoomhelikopters.

We kunnen daar waarschijnlijk weinig tegen uitrichten!



Neem je bootshaak weer ter hand - Pinkie!!



Hy heeft ons gezien



Allen instappen, en probeer geen grapjes uit te halen!



Hi-hi-hi- zo de muisjes zitten weer in de val. Maar nu wil ik geen last meer van jullie hebben...!



En voor U dokter Pincet heb ik een speciale verrassing. Verraders mag ik niet!! Bah!

Wat wilt U met mij doen Heer Bumper?



Dat zal je wel zien! Zo, sluit hen nu maar vast op...







Pinkie duwt de haak in 'n bek!

Ak dat maar goed afloopt!!



De inkt-vis is geschrokken! Hy denkt dat er een kies getrokken wordt!



Ja, hoera! Hy vlucht!

Hy neemt de benen Hoera!!!



Oef!! Dat was op 't nippertje

Prachtig gedaan jongeman! Bravo!!



Helaas, de moeilijkheden zijn nog niet van de lucht... ziedaar maar eens... een van Bults Atoomhelikopters

We kunnen daar waarschijnlijk weinig tegen uitrichten!



Neem je bootshoek weer ter hand - Pinkie!!



Hy heeft ons gezien



Hi-hi-hi- zo de muisjes zitten weer in de val. Maar nu wil ik geen last meer van jullie hebben...!



En voor U dokter Pincet heb ik een speciale verrassing. Ver. raders mag ik niet!! Bah!



Allen instappen, en probeer geen grapjes uit te halen!

Wat wilt U met mij doen Heer Bumper?



Dat zal je wel zien! Zo, sluit hen nu maar vast op...







Alles op slot. Het zieler naar uit dat Bul dit keer aan het langste eind trekt...



Waar dan?

Niet zo somber dokter! er is wel een uitweg!



Door het raampje !!

Ben je mal? Neem eens aan dat je het open krijgt, dan kunnen we nog niet weg



Zeker! Als we boven een geschikt stukje land vliegen Springen we er gewoon uit.

We zullen te pletter vallen Pinkie

Dat risico moeten we nemen



Als we het niet doen is het in elk geval zeker dat Bul ons niet zal sporen....

O... ik durf nooit naar beneden te springen....



Hoe krijg je het stuk?

Met mijn schoen! Kijk maar !!



RINKEL DE KINKEL !



Bul zal straks wel gaan landen. Voor die tijd moeten we eruit zijn !

Ik durf niet



Opgelet! Zien jullie tussen de bomen dat meertje? Daar springen we eruit !

Oh... Dat het leven van een groot violist zo moet eindigen



Als ik tot drie heb geteld, springen we eruit - Past op !



Een... twee... drie !!

Ik durf niet ! Ik spring niet Help



Oooh... dat loopt niet goed af! Dat loopt niet goed af!





De dokter is in 'n boom terecht gekomen... Als hij het er maar levend heeft afgebracht



Dokter, man, keert U iets?!

M'n bril is kapot! Ik kan haast niets zien... Ik had die bril in m'n zak moeten steken...



Kom mee, we zullen ons verschuilen. Floris is niet gesprongen... Ik heb hem tenminste niet gezien!



INTUSSEN

Het vliegveld



Kom er maar uit heren....



Grr... het raam is stuk... ze zijn er onderweg uit gesprongen @\*!!\*



Maar ik krijg ze wel te pakken!

Zijn we al geland? Ja, Hoera!! Nu kan ik deze heren eens gaan vertellen hoe ik over hen denk! Is dat een manier van doen! Waar is het kantoor waar ik een klacht in kan dienen jongeman?



Het kantoor? Recht uit-en dan bij het tweede blok links af!



Snel!! 500 man zoeken direct het eiland af en komen niet eerder terug voor de vluchtelingen zijn gepakt! Begrepen?!!



Wat hebben die lui een haast



Bul zal alles op alles zetten om ons weer in handen te krijgen...

Ja! Hoe komen we hier nu weer vandaan? We zijn geen stap verder gekomen!



Dokter Pincet, denkt u ook niet dat het nu juist in het hol van de leeuw stil en verlaten zal zijn?

Hoe bedrieg je Pinkie

Wel, iedereen zoekt nu natuurlijk het hele eiland af. En in het hoofdkwartier is niemand...



Ja, inderdaad. Maar wat wil je doen?

Bij het hoofdkwartier is het vliegveld, en op dat vliegveld staan vliegtuigen....

Je wilt er in een vliegtuig vandoor?



Het is onze enige kans hier vandaan te komen. Gaat u er mee accoord?...

Natuurlijk, laten we direct op pad gaan!



Blijft u maar achter mij aan lopen, anders botst u tegen een boom!



Pas op....! Daar komt iemand aan!!



Gelukkig is voorbij!

Verder maar weer....



INTUSSEN

Tjonge, iedereen schijnt hier met vakantie te zijn!...



Nergens een loket met afdeling „klachten“....



Vertelt u eens meneer kan niemand mij hier te woord staan?...

Geen tijd, er zijn schurken op het eiland! Ik moet ze vangen



Oef! Schurken? Nu vangen jullie ze dan maar snel! Schurken horen in de gevangenis thuis!!













Sabotage! Boeven en schurken proberen eerlijke mensen het leven zuur te maken!



Ik zal die zoetwatergraven met mijn eigen, blote handen verpletteren....



Die blikken koektrommel die daar rijdt is geen kleinigheid. Leuk! Misschien mag ik een eindje meerijden!



Grr... dat is die lange magere...



Hela dokter, bent U er ook weer?



Naar ik hoop weet hij te ontsnappen..... Maar die verschrikkelijke Bul Bumper zal dit uit alle macht proberen te beletten.



Het zijn allen geleerden die door Bul Bumper gedwongen worden hier te werken. Ze kunnen niet ontsnappen. Tenzij.....



Tenzij ze allen gelijk in opstand komen, de gebouwen bezetten en Bumper en z'n handlangers ge-vangen nemen!





Hallo bewaker, mag ik even mijn handen wassen?



Gagegang, maar vlug een beetje... Als je probeert te ontsnappen, schiet ik.

Handen wassen? Z'n handen waren in 't geheel niet vuil.....



Grote Koning, de vluchteling is niet achterhaald.....



©\*!! Ontsnapt dus! Bah. Nu gaat die garnaal mij weer een hoop last bezorgen.... Ik zal maatregelen treffen.....



Hallo-hallo-sprek ik met de commissaris? Ja... met Pinkie Pienter. Stuur u direct voldoende materieel om een heel eiland te veroveren! Ja,.... ik heb het zeemonster ontdekt. Ik zal u plaats en omstandigheden opgeven... Noteert u.....?



Zo, dat is in orde! Nu zien wat er aan boord is.....



Prachtig, precies wat ik nodig heb... Een rubberboot met aanhangmotor.....



Ik hoop dat de parachute open gaat...!



En nu terug naar Bul....



Satterloot, wat een grote tank is dat.... Wat zou erin zitten?...



Daar zijn de hoofdgebouwen





Halt, wie bent u en wat wilt u!

Kijk, uw ge-  
weer loopt  
leeg....



B5



Hum, ik hoor  
een luid ge-  
druis van  
stemmen...



Holla !! Floris aan 't hoofd van een grote schare  
mensen.... !!

Hallo - Pinkie, ga jû ook mee...? We  
gaan Bul Bumper gevangen nemen..



Wij willen vrij - Wij willen naar  
ons eigen land terug. Weg met  
Bul Bumper

Floris, wat doe je!? Bul kan ieder  
ogenblik hier zijn en dan is ieders  
leed niet te overzien



Luister goed Pinkie. Al deze  
heren zijn hun huidige werk-  
gever ben en willen vakantie  
hebben! Ik heb mij aan het  
hoofd van deze gentlemen ge-  
steld om gezamenlijk de Heer  
Bumper tot andere gedachten  
te brengen!

Pas maar op... Bul is tot alles  
in staat.....



Tot alles in staat! JA! DAT BEN IK!!

Heer Bumper! U hier!?

Zoals je ziet! En dat zullen jullie  
merken... En jû garnaal, bent ze-  
ker weer terug gekomen omdat  
je niet buiten mij kon - hé!!



Eerst ruim ik jullie uit de weg  
en daarna ga ik de wereld ver-  
overen....

Arme mensen!

Mannen, sluit hen op in een  
draadloos bestuurd vliegtuig  
en laat dit boven zee neerstorten



Bul Bumper, dat mag  
u niet doen. De politie  
zal u zwaar straffen

De politie krijgt  
mij nooit! Ik ben  
een machtig  
man, dat zal  
de mensheid  
wel zien



Vort - allen wegvaaren

Lieve help -  
dat gaat  
niet goed!



Instappen - instappen - vlug - vlug !!

Kalm - alstublieft - ik wil mijn kof-  
fers eerst nog pakken....

Niets te pakken - Instappen  
zeg ik !!



Hela - dokter, waar  
gaat u heen!?



Arme man - zo zonder  
bril loopt hij overal  
tegen aan!!





Hi-hi-hi-nu zullen we de jochies de lucht in sturen



O, grote koning-kijk allemaal zwarte stippen in de lucht!



Heb je dan nog nooit vogels gezien?!

Nee-nee, grote koning, het zijn geen vogels.....



Daar gaan ze dan, goede reis vrienden!

...het zijn... het zijn... vliegtuigen!



Vliegtuigen?!?!



Geen vliegtuigen van ons! We zijn verraden! We worden overvallen!! HELP!!



Brr... wat loopt de grote koning hard...



Verraad!! -Help!!!



Hopelijk komen we nog op tijd om Pinkie en z'n vrienden uit handen van die schurken te redden!



Voorwaarts mannen!!



Nee, niets doen commissaris! Bul heeft ongetwijfeld een boevenstreek in de zin.....



Pinkie, je leeft nog... waar zijn de anderen?

Hier, u komt net op tijd



Bul blaast z'n werkplaatsen op! Terug naar de vliegtuigen. Straks gaat het hele eiland de lucht in!



De overmacht is te groot. Maar Bulletje krijgen ze nooit in handen. Bulletje zien ze nooit meer terug...







Ontzettend! De arme Bul blaast zichzelf en het eiland de lucht in.....

Ziehier mijne heren, het eind van het gevreesde zeemonster.... Ja..... Dat zoals U nu weet geen zeemonster was maar slechts een man die de wereld wilde veroveren en zich daarbij niet ontzag de verschrikkelijkste....



middelen te gebruiken... Pinkie Pienter en zijn trouwe vriend Floris Fiedel hebben de wereld voor een groot gevaar behoed..

Nou-nou - commissaris, U overdrift wel Flink! A-propos heeft U nog meegenomen waarik om gevraagd had?



Natuurlijk - Ziehier!

Geeft U het de dokter maar.....



Een bril! Pinkie, je bent niet alleen de pienterste, maar ook de beste vriend die ik ooit heb gehad..... Nu kan ik tenminste weer goed zien.....

En nooit meer de verkeerde kant oplopen dokter...!



Over lopen gesproken. Zodra we geland zijn, loop ik naar een restaurant en bestel het grootste gebraden kippetje dat er maar is, Hm - heerlijk

Floris, je bent een smulpaap

Ha-ha-ha

